

Sydsudan

- 12,340,000 invånare
- 50% av invånarna är under 18 år
- Ett av världens fattigaste länder
- Har levt i krig sen mitten av 50-talet
- 2011 blev Sydsudan ett eget land
- Konflikterna har fortsatt.
- Omkring 70 % av befolkningen har inte läsa och skriva.
- Barnadödligheten är ett av de största antalet i världen
- ca 2 miljoner barn lever av undernäring.



Hur det började. Förskolearbete i Sudan 1985-88

YKI:s arbete i Sydsudan initierades redan 1985 – 88. Arbetet startades med förskolor av Barbro Wallhäger i samarbete med Juba Christian Centre JCC och Utbildningsministeriet.

En förskola startades under JCC. Förskollärare utbildades under utbildningsministeriet i Sydsudan.

Under åren i Sydsudan hade Barbro regelbunden kontakt med utbildningsministeriet i Kenya och de ansvariga för förskolor i landet bland andra Mrs Magret Kabiru och Anne Njenga som senare var med och startade Youthkids YKI.

De gav värdefulla tips och idéer och drev bland annat en utbildning för förskoleinstruktörer.



Förskola i Juba Christian Center.



Utbildning av statligt anställda lärare



Förskola i 'flyktingläger'

Margret Nyoka deltog i utbildningen av förskollärare i samarbete med utbildningsministeriet 1986





Sudan /Kenya 1989-95

- Åren 1989-1995 var Barbro projektledare för ett SIDA stött projekt genom PMU Interlife. Fyra förskole instruktörer från Sydsudan (Mary Long John, Sarafino Tisa, Mustafan Maring och Sabina) utbildades under ett års tid i Kenya under utbildningsministeriet. De arbetade sedan i Sydsudan men att utbilda förskolorlärare, starta förskolor och mobilisera ledare och föräldrar för barns rättighet. Programmet blev erkänt både i norra och södra Sudan som ett av de bästa sätten att nå barn och föräldrar.
- Avelino Androga Said och Barbro tillsammans med och två förskollärare skrev läromedel för förskolor som sedan har spridits och används i många länder. Böckerna började användas i Sydsudan, Norra Sudan, Kenya, Somalia, Tanzania och Uganda.

Love & Peace förskola och familjecenter

- YKI samarbetar med Love & Peace. Magret, ledare för Love & Peace har med hjälp av sina medarbetare, köpt en tomt i Juba, Huvudstad i Sydsudan.
- Där får nu omkring 100 barn tillgång till att gå i skola.
- Magret utbildades i förskoleprogram 1986 i Juba, och som förskole-mentor 1993 Kenya genom Institute of Education, Kenya. Hon har även i utbildning i trauma terapi.
- Magret är en fantastisk eldsjäl som brinner av längtan att hjälp familjer i Sydsudan.





Barnen på Love & Peace förskola/skola

- Tack vara hjälp från Kyrkornas second hand butik i Täby har barnen och familjerna fått möjlighet att få mat.
- Växthuset har varit till en enorm hjälp. Det har gjort det möjligt att skörda ca 40 kg tomater i veckan + andra grönsaker. Det räcker till mat till barnen på skolan men även till att sälja och ge lite inkomst till skolan.
- BRUNNEN gör det möjligt att kunna skörda året om även under torrtiden. Det är en enormt stor hjälp. De fick tidigare köpa vatten för att kunna vattna i växthuset.
- Pengarna har även hjälpt till att förbättra stängslet runt centret. Bygga en latrin och köpa 20 bänkar till skolan.
- Bild på Anders Riedenfalk, från YKI styrelse, besök till Sydsudan 2016





Medel till att bygga ett växthus, en brunn en latrin och bambustängsel har skänkts från en Second hand butik I Täby genom YKI

Under oroligheter sommaren 2016 räddade växthuset livet på många barn pga att det inte fanns mat att få tag på. Men i växthuset fanns mat till barnen och familjerna.





Latrin

Det är mycket viktigt för hygien på skolan att ha en riktig latrin.



Skörd från
skolträdgården



Bambustängsel runt
skoltomten.

Fortsatt arbete i Sydsudan



- Youth Kids International är registrerade i Sydsudan. Det gör det enklare för oss att arbeta.
- Det är just nu lugnare i Sydsudan.
- YKI vill fortsätta stötta Love and Peace och andra skolor i Sydsudan
- Det finns stora behov.
- Avelino planerar ett universitet för utbildning av förskollärare.
- Han har köpt en tomt och skrivit en projektansökan.

Det finns möjlighet till fortsatt hjälp till familjer i Sydsudan

- Love & Peace håller på att permanenta skolbyggnader och förbättra tomten runt skolan.
- Ett block kostar ca 15 kr. De behöver ca 3000 block till en permanent förskola
- Det är även möjligt att ge månatligt bistånd.
- Att bli medlem i YKI kostar 200 kr om året

